

Zij zal altijd blijven verder leven in de herinnering van:

Patricia haar dochter

Jean-Paul haar soulmate

(†) Marie-Louise Herman

(†) André en Marie-Claire D'Haeze - Herman

haar zussen en schoonbroer

Stefaan en Lies D'Haeze - Vanden Begin, kinderen en kleinkinderen

Jan D'Haeze, kinderen en kleinkinderen

Mart en Sabine Bindels - D'Haeze en kinderen

haar neven en nichten

Pluche haar lieveling

Met dank aan Dr. Bouez K., haar huisarts, evenals het verplegend en verzorgend personeel van seniorie „De Maretak“ te Halle.

Stil en eenvoudig
ben je weggegaan.
Stil en eenvoudig zul je
in onze harten
blijven voortbestaan.

Marie-Jeanne Herman

° 15-12-1932

† 06-02-2021



De afscheidsviering zal omwille van de huidige Corona-maatregelen in familiale kring plaatsvinden in de **Sint-Veroonskerk** te Lembeek op **woensdag 10 februari 2021**.

De crematie en bijzetting in de urnenkelder op het kerkhof van Lembeek zullen plaatshebben in beperkte familiale kring.

*Liefste moeke,
Jouw leven was geen makkie.
Je hebt zoveel gestreden tegen zowel
emotionele als fysieke pijnen,
met maar 1 doel voor ogen: mij gelukkig te zien.
De waarden van het leven: eerlijkheid
respect en oprechtheid heb jij mij meegegeven.
Je was iemand van weinig woorden.
Discussies ging je steeds uit de weg,
schrik om anderen te kwetsen. Zelf ben je
zoveel gekwetst geweest.
Jouw levensmotto was: schenk vergiffenis,
koester geen haat of wrok, maar kijk vooruit,
probeer er het beste van te maken.
Moeke, bedankt voor al jouw steun,
jouw moederliefde en weet,
ik zie jou graag.*