

*Denk aan mij terug,  
maar niet in dagen van pijn en verdriet.  
Denk aan mij terug in de stralende zon,  
hoe ik was toen ik alles nog kon.*

Met stil verdriet en pijn, maar dankbaar om zoveel mooie momenten,  
nemen we afscheid van

De heer

# Martin Pé

Weduwnaar van Nelly Mesmaker

Geboren te Lembeek op 9 februari 1938 en rustig heengegaan  
in het UZ Gent op 6 mei 2021.

Hij zal altijd blijven verder leven in de herinnering van:

(†) Pierre en Ghislaine Pé – Lessoille  
Marc Pé

zijn kinderen

Sarah en Corentin Pé – Landerloo

zijn kleinkinderen

Ty, Thorgan

zijn achterkleinkinderen

(†) Nathalie en (†) Louis Pé – Declerck, kinderen, klein- en achterkleinkinderen  
Marie-José en (†) Irené Pé – Van Parys, kinderen, klein- en achterkleinkinderen  
Jean en (†) Geraldine Pé – Decoster, kinderen, klein- en achterkleinkinderen  
Jozef en (†) Marie-Louise Pé – Vanaudenhove, kinderen, klein- en achterkleinkinderen  
Henri en Nicole Pé – Deboeck, kinderen en kleinkinderen

zijn broers, zus, schoonzus, neven en nichten

De families Pé en Mesmaker.

Met dank aan Dr. Pierreux K., zijn huisarts, het verplegend en verzorgend personeel  
van seniorie “De Maretak” te Halle, alsook een warme dank aan Mieke.

---

De afscheidsviering, gevolgd door de crematie in het crematorium  
van Brussel te Ukkel, Stillelaan 61, zal in familiale kring  
plaatshebben op **woensdag 12 mei 2021 om 12 uur.**

De asurne wordt bijgezet in het columbarium  
op het kerkhof van Lembeek.

OPA, WE ZULLEN JE BLIJVEND MISSEN.