

*Nooit klagend, nooit vragend,
zijn lasten in stilte dragend.
Zijn handen hebben voor ons gewerkt,
Zijn hart heeft voor ons geklopt.
Zijn ogen hebben ons tot het laatst gezocht.*

Met stil verdriet en pijn, maar dankbaar om zoveel mooie momenten,
nemen we afscheid van



De heer
Françis Buelinckx
Echtgenoot van Florette De Bosscher

Geboren te Ukkel op 25 oktober 1935 en rustig heengegaan
in het UZ Leuven Campus "Pellenberg" op 30 juni 2021.

Hij zal altijd blijven verder leven in de herinnering van:

Florette De Bosscher	zijn echtgenote
Chantal en Agim Buelinckx – Jahja	zijn kinderen
Sabrina en Kenny Jahja – Vanderhaeghe Lais, Manou	
Andi Jahja	zijn klein- en achterkleinkinderen
(†) Albert en (†) Jacqueline Buelinckx – Mosselmans Jean-Pierre Buelinckx en Halina Foriasz	zijn broer, schoonzus en familie
Sabrina Jahja, Nathalie Dedobbeleer en Alain Deridder	zijn petekinderen

zijn schoonzussen, schoonbroers, neven, nichten en aanverwanten.
De families Buelinckx en De Bosscher.

Met dank aan Dr. Vandercruys G., zijn huisarts, evenals de thuisverpleging "De Oranje Parel".

Dankbaar om zijn leven onder ons, nodigen wij u vriendelijk uit tot gebed
en deelname aan de afscheidsviering in de **Sint-Jozef en Sint-Franciscuskerk**
te Essenbeek op **dinsdag 6 juli 2021 om 10 uur**.

Aansluitend volgt de crematie in het crematorium van Brussel te Ukkel, Stillelaan 61.

De asurne wordt bijgeplaatst in het urnenveld op het kerkhof van Essenbeek.

Wie Françis graag een laatste groet wil brengen, is welkom in het rouwcentrum Berni Mertens,
Stevens de Waelplein 15A te Lembeek, op zaterdag 3 juli 2021 van 16 uur tot 16.30 uur.

CHOU, PAPA, PA, PARRAIN, PAPI, WE ZULLEN JE BLIJVEND MISSEN.