

*Je verdween uit ons leven
zonder afscheid te kunnen nemen.
We schrijven nu je naam in grote letters van verdriet:
"Dirk, we vergeten je niet".*

Met stil verdriet en pijn, maar dankbaar om zoveel mooie momenten,
nemen we veel te vroeg afscheid van



De heer
Dirk Van Bom

Geboren te Halle op 20 juli 1970 en rustig heengegaan
te Heikruis in het WZC Mater Dei op 23 augustus 2021.

Hij zal altijd blijven verder leven in de herinnering van:

Ivo en Josette Van Bom – Borremans zijn ouders

Niels Van Bom zijn kinderen
Pieter Van Bom

Ghislain en Christiane Fastenaekels – Van Bom zijn tante en nonkel

Jurgen en Stefanie Buggenhoudt – Fastenaekels en kinderen zijn neven en nichten
Joeri (petekind) en Sophie Fastenaekels – Van Campenhout

De families Van Bom en Borremans.

Met dank aan Dr. Caers W. en Dr. Toelen K., zijn huisartsen, het verplegend en verzorgend personeel van het WZC Mater Dei, het UZ Leuven, het AZ Sint-Maria, het revalidatiecentrum Inkendaal, de thuisverpleging Oxi.care, alsook de volledige thuisbegeleiding en Patricia van Omega.

Wij verenigen de as van Dirk met de natuur op het **kerkhof van Essenbeek**
op **zaterdag 28 augustus 2021 om 13 uur.**

De crematie zal vooraf plaatsvinden in strikte intimiteit.

Wie Dirk graag een laatste groet wil brengen, is welkom in het rouwcentrum Berni Mertens,
Stevens de Waelplein 15A te Lembeek, op vrijdag 27 augustus 2021 van 18 uur tot 18.30 uur.

RUST ZACHT.