

*Afscheid nemen is
met dankbare handen meedragen
al wat herinnering waard is.*

Omringd door allen die zij liefhad, is heden vredig heengegaan



Mevrouw

Vérone Laus

Weduwe van Jean Wastiels

Geboren te Halle op 2 november 1929 en in familiekring rustig heengegaan te Heikruis
in het WZC Mater Dei op 25 september 2021, gesterkt door de ziekenzalving.

Lid OKRA Essenbeek

Mama van:

Lucien en Magda Wastiels – Scohy
Eric en Anne Wastiels – Paternotte
(†) Dirk Wastiels
Jean-Yves en Ingrid Desmet – Wastiels

Oma van:

Gwenda en Johan, Lander
Mathieu en Cindy
Maxime en Emilie
Madigane en Marc, Lucie
Yannig en Lucrezia
Nolwenn
Emeline en Gianni, Ezio, Giulia
Manon en Antoine
Clémence

haar zussen, schoonbroers, schoonzus, neven, nichten en aanverwanten.

De families Laus en Wastiels.

Met dank aan Dr. Caers W., evenals het verplegend en verzorgend personeel van het WZC Mater Dei te Heikruis.

Wij nodigen jullie uit om samen afscheid te nemen van Vérone, rond haar asurn,
tijdens de afscheidsviering in de **Sint-Jozef en Sint-Franciscuskerk**
te Essenbeek, op **zaterdag 2 oktober 2021 om 10 uur**.

Aansluitend volgt de asverstrooiing op de strooiweide op het kerkhof te Essenbeek.
De crematie zal vooraf in familiekring plaatsvinden.

Wie Vérone graag een laatste groet wil brengen, is welkom in
het rouwcentrum Berni Mertens, Stevens de Waelplein 15A te Lembeek,
op woensdag 29 september 2021 van 19 uur tot 19.30 uur.

Samenkomst in de kerk vanaf 9.45 uur.

RUST ZACHT.