

*Sterven doe je niet ineens,
maar af en toe een beetje.
En alle beetje die je stierf,
't is vreemd, maar die vergeet je.
Het is je dikwijls zelfs ontgaan,
je zegt: "Ik ben wat moe".
Maar op een keer dan ben je
aan je allerlaatste beetje toe.*

Bedroefd, maar dankbaar voor de fijne jaren die wij samen met haar mochten hebben,
delen wij u het overlijden mee van

Mevrouw



Clara Steenhout

Weduwe van Gilbert Vanopdenbosch

Geboren te Lembeek op 13 november 1948 en onverwacht
heengaan te Halle in het WZC Sint-Augustinus op 11 november 2021.

Lieve mama van:

(†) Stephan en Debbie Vanopdenbosch – Pauwels
Sabrina en Erwin Vanopdenbosch – Vlaes

Trotse meme van:

Brian Vanopdenbosch
Luna Vanopdenbosch
Kyana Vlaes

Met dank aan de thuisverpleging "De Verpleegster", alsook een grote dank voor
de goede zorgen van haar zus Jeannine Steenhout.

De afscheidsviering, gevolgd door de crematie
in het **crematorium van Brussel** te Ukkel, Stillelaan 61, zal plaatshebben
op **woensdag 17 november 2021 om 10.30 uur**.

Haar asurne wordt om 14 uur bijgezet in het columbarium
op het kerkhof van Lembeek.

Wie Clara graag een laatste groet wil brengen, is welkom in het rouwcentrum Berni Mertens,
Stevens de Waelplein 15A te Lembeek, op maandag 15 november 2021 van 19.30 uur tot 20 uur.

Samenkomst in het crematorium om 10.15 uur.

WE ZULLEN JE BLIJVEND MISSEN.