

Nooit klagend, nooit vragend,
Zijn lasten in stilte dragend.
Zijn handen hebben voor ons gewerkt,
Zijn hart heeft voor ons geklopt.
Zijn ogen hebben ons tot het laatst gezocht.

Met stil verdriet en pijn, maar dankbaar om zoveel mooie momenten,
nemen we afscheid van



De heer
Willy Pissens
Echtgenoot van Eliane Vannerom

Geboren te Ukkel op 4 september 1938 en rustig heengegaan te Halle
in seniorie "De Maretak" op 22 november 2021.

Lieve echtgenoot van:
Eliane Vannerom

Papa van:
Petra Pissens en partner Gregory Wustenberghs

De families Pissens en Vannerom.

Met dank aan Dr. J. De Ridder, zijn huisarts, evenals het verplegend
en verzorgend personeel van seniorie "De Maretak" te Halle.



Omdat liefde sterker is dan de dood, nodigen wij u vriendelijk uit om samen afscheid
te nemen van Willy tijdens de afscheidsviering in de **Sint-Veroonskerk** te Lembeek
op **zaterdag 27 november 2021 om 10 uur.**

Aansluitend begeleiden wij hem naar zijn laatste rustplaats
op de begraafplaats van Lembeek.

Samenkomst in de kerk om 9.55 uur.

WE ZULLEN JE BLIJVEND MISSEN.