



Je was een rots in de branding
en koerste recht door zee.
Je trotseerde storm en golven,
alleen ... je had de wind niet mee.

Met stil verdriet en pijn, maar dankbaar om zoveel
mooie momenten, nemen we afscheid van

Mevrouw
Anny Devillé
Weduwe van August Neetens

Geboren te Halle op 24 juni 1945 en er rustig heengegaan
in het AZ Sint-Maria op 9 april 2022,
gesterkt door het Sacrament van de zieken.

Dankbaar om haar leven onder ons, nodigen wij u vriendelijk
uit tot gebed en deelname aan de afscheidsviering
in de **Sint-Jozef en Sint-Franciscuskerk** te Essenbeek,
op **zaterdag 16 april 2022 om 10 uur**.

Na de plechtigheid begeleiden we haar samen
naar de begraafplaats van Essenbeek, waar ze bijgezet wordt
in de familiegrafkelder.

Samenkomst en begroeting in de kerk vanaf 9.30 uur.

Dit melden u:

haar dochter

Ilse Neetens

haar oogappels

Korneel en Amelie

haar (†) zus, schoonbroers en schoonzussen

(†) Charles en (†) Rosa Vandevelden - Devillé
Jean-Pierre en Francine Leclercq - Neetens,
kinderen en kleinkinderen

(†) Jean-Pierre en Mariette Zevers - Neetens,
kinderen en kleinkinderen

Eugeen en Josette De Ro - Neetens,
kinderen en kleinkinderen

haar goede vrienden

Ronny en Sylvia Walravens - Michiels
Alice Merckx

De families Devillé, Neetens, Van Roy, Hannon, Lories en Vellemans.

Met dank aan Dr. J.P. Pierreux, haar huisarts, de verpleegsters van de
thuisverpleging Oxi en het verplegend personeel van het AZ Sint-Maria te Halle.

WE ZULLEN JE BLIJVEND MISSEN.

Rouwadres: Fam. Anny Devillé p/a Rouwcentrum Berni Mertens
Claesplein 17A - 1502 Lembeek - Tel: 02/356 67 20
Condoleren kan ook via www.rouwcentrum-mertens.be