

Waarom zijn er zoveel vragen,
waarom is er zoveel pijn?
Waarom zijn er zoveel dingen
die niet te begrijpen zijn?

In stil verdriet delen wij u het overlijden mee van



Mevrouw

Micheline Borremans

Weduwe van Lucien Borremans

Geboren te Lembeek op 28 juni 1948 en rustig heengegaan
te Halle in het AZ Sint-Maria op 28 april 2022.

Dit melden u:

Muriel en Ludo Borremans – Walravens

haar kinderen

haar schoonzus, tantes, nonkels, neven, nichten en aanverwanten.

De families Borremans, Borremans, Van den Bergh en Dekens.

Met dank aan Dr. H. Proot, haar huisarts, het verplegend en verzorgend personeel
van het WZC Zennehart te Alsemberg.

Wij nodigen jullie uit om samen afscheid te nemen van Micheline
rond haar asurn, tijdens de afscheidsviering
in het **crematorium van Brussel** te Ukkel, Stillelaan 61,
op **vrijdag 6 mei 2022 om 10.45 uur**.

Aansluitend volgt de asverstrooiing op de strooiweide
op het kerkhof van Halle om 12 uur.

Samenkomst in het crematorium om 10.30 uur.

RUST ZACHT.