



Voor jou ging het sterven niet ineens,
je hebt er moedig voor gestreden.
Niemand kan weten wat je hebt gevoeld,
ook niet wat je hebt geleden.

Na een leven waarin hij veel voor anderen
heeft betekend, is van ons heengegaan

De heer

Petrus De Kegel

Echtgenoot van Rina van Nassau

Geboren te Itterbeek op 26 maart 1944 en, omringd door hen
die hem liefhebben, rustig heengegaan te Halle
in het AZ Sint-Maria op 14 augustus 2022.

Lid van Hobbyclub van Postzegels Halle
Lid van KWB Halle

Omdat liefde sterker is dan de dood, nodigen wij u
vriendelijk uit om samen afscheid te nemen van Petrus
tijdens de afscheidsviering in de **Sint-Veroonskerk** te Lembeek,
op **zaterdag 20 augustus 2022 om 10 uur**.

Aansluitend begeleiden wij hem naar zijn laatste rustplaats
op de begraafplaats van Lembeek.

Samenkomst en begroeting in de kerk vanaf 9.30 uur.

Lieve echtgenoot van:

Rina van Nassau

Fiere papa van:

Ingrid en Marleen De Kegel - Van de Walle

Kathleen en Bart De Kegel - De Pelseneer

Trotse pepi van:

Gilles De Pelseneer

Arthur De Pelseneer

Schoonzoon van:

(†) Alex en Yvonne van Nassau - Debast

zijn zussen, schoonbroers, schoonzussen, neven, nichten
en aanverwanten

De families De Kegel, van Nassau.

Met dank aan Dr. M. Ghesquiere, zijn huisarts, Dr. M. Debecker,
oncologe-radiologe, evenals het verplegend en verzorgend personeel
van de palliatieve eenheid „De Oase“ van het AZ Sint-Maria te Halle.

We zullen je blijvend missen.