

Plotseling ging je heen,
nu ben ik alleen.
Onuitsprekelijk verdriet,
vergeten zal ik je niet.

Met stil verdriet en pijn, maar dankbaar om zoveel
mooie momenten, nemen we afscheid van

De heer
Camille De Bilde
Weduwnaar van Christiane Voleppe

Geboren te Halle op 25 februari 1940 en er thuis
onverwacht heengegaan op 1 december 2022.

De afscheidsviering, gevolgd door de crematie
in het **crematorium van Brussel** te Ukkel,
Stillelaan 61, zal plaatshebben
op **vrijdag 9 december 2022 om 11.30 uur**.

De asurne wordt bijgeplaatst in het urnenveld
op het kerkhof van Halle.

Samenkomst in het crematorium om 11.15 uur.

Dit melden u bedroefd:

Christel De Bilde - (†) Petrus van der Heyde en vriend Thierry Testaert
(†) Silke van der Heyde
Siebe van der Heyde

Fabienne en Jean-Paul De Bilde - Clement
Jolien en Gregory Clement - Steurbaut
Kimberly Clement en vriend Jeroen Engels
Naomi Clement

Mark en Katia De Bilde - De Bois
Jordan Brodart en vriend Rye
Cloé De Bilde en vriend Yaro Lamal
Cato De Bilde
Kendra De Bilde

zijn kinderen en kleinkinderen

zijn broer, (†) zussen, schoonbroer, schoonzussen en aanverwanten

De families De Bilde en Voleppe.

Voor altijd in ons hart.

Rouwadres: Fam. Camille De Bilde p/a Rouwcentrum Berni Mertens
Claesplein 17A - 1502 Lembeek
Condoleren kan ook via www.rouwcentrum-mertens.be