

Sterven doe je niet ineens, maar af en toe een beetje.
En alle beetjes die je stierf, 't is vreemd, maar die vergeet je.
Het is je dikwijls zelfs ontgaan, je zegt: "Ik ben wat moe".
Maar op een keer dan ben je aan je allerlaatste beetje toe.

Met stil verdriet en pijn, maar dankbaar om zoveel mooie momenten,
nemen we afscheid van



De heer
Marcel Vaeremans
Echtgenoot van Patricia Vander Elst

Geboren te Halle op 22 juni 1964 en er rustig heengegaan
in het AZ Sint-Maria op 5 december 2022.

Dit melden u bedroefd:

Patricia Vander Elst	zijn echtgenote
Stephanie en Cindel Vaeremans – Reynaert Stief en Anke Vaeremans – Janssens	zijn kinderen
Oakley Vaeremans	zijn oogappel
(†) Jean en Germaine Vander Elst – Van Der Straeten	zijn schoonmoeder

zijn broer, zussen, schoonbroers, schoonzus, neven, nichten en aanverwanten.

De families Vaeremans en Vander Elst.

De afscheidsviering, gevolgd door de crematie
in het **crematorium van Brussel** te Ukkel, Stillelaan 61,
zal plaatshebben op **zaterdag 10 december 2022 om 11.30 uur.**

Zijn asurne krijgt een vertrouwd plaatsje bij hem thuis.

Wie Marcel graag een laatste groet wil brengen, is welkom in het rouwcentrum Berni Mertens,
Stevens de Waelplein 15A te Lembeek,
op vrijdag 9 december 2022 van 18 uur tot 18.30 uur.

Samenkomst in het crematorium om 11.15 uur.

We zullen je blijvend missen.