

Voor jou ging het sterven niet ineens,  
je hebt er moedig voor gestreden.  
Niemand kan weten wat je hebt gevoeld,  
ook niet wat je hebt geleden.

Omringd door allen die hij lief had, is heden  
vredig heengegaan

† De heer  
**Frans Van Duerm**

Geboren te Wichelen op 2 maart 1944 en in familiekring  
rustig heengegaan te Halle in het AZ Sint-Maria  
op 31 december 2022.

---

Wij nodigen jullie uit om even stil te staan bij het leven van  
Frans tijdens de afscheidsviering in de **Sint-Theodarduskerk**  
te Bogaarden op **maandag 9 januari 2023 om 10 uur**.

Na de viering begeleiden wij hem naar zijn laatste rustplaats  
op de begraafplaats van Bogaarden.

Samenkomst in de kerk om 9.55 uur.

Dit melden u bedroefd:

Paul en Suzanne Van Duerm - Godart,  
kinderen en kleinkind

(†) Frédéric en Anna Van Duerm - Van Duerm,  
kinderen en kleinkinderen

Gustaaf en Marie-Louise Van Duerm - Van Hassel,  
kindern en kleinkinderen

Roger en Cécile De Wachter - Van Duerm,  
kinderen en kleinkinderen

Jean en Maria Matton - Van Duerm,  
kinderen en kleinkinderen

(†) Georges Van Duerm

zijn broers, zussen, schoonbroers, schoonzussen,  
neven en nichten

De families Van Duerm en Annaert.

**Rust zacht.**

Rouwadres:

Fam. Frans Van Duerm p/a Rouwcentrum Berni Mertens  
Claesplein 17A, 1502 Lembeek

Condoleren kan ook via [www.rouwcentrum-mertens](http://www.rouwcentrum-mertens).