

*In onze gedachten was je,
in onze gedachten ben je,
in onze gedachten zul je altijd blijven.*

Bedroefd, maar dankbaar voor de fijne jaren die wij samen met haar mochten hebben, delen wij u het overlijden mee van

Mevrouw

† Helène Baudelet

Weduwe van Joseph Janssens

Geboren te Sint-Pieters-Leeuw op 23 juni 1939 en
onverwacht heengegaan te Halle in het AZ Sint-Maria
op 2 februari 2023.

Lid van OKRA Essenbeek

Wij nodigen jullie uit om samen afscheid te nemen van Helène rond haar asurn, tijdens de afscheidsviering in de **Sint-Jozef en Sint-Franciscuskerk** te Essenbeek op **donderdag 9 februari 2023 om 10 uur**.

Aansluitend volgt de bijzetting op het urnenveld op het kerkhof van Essenbeek.

Samenkomst en begroeting in de kerk vanaf 9.30 uur.

Dit melden u bedroefd:

Nora en Marcel Janssens - Vastiau

Dries Vastiau

Senne Vastiau

Robbe en Lotte Vastiau - Wouters

Flo, Milou

Rina en Bruno Janssens - Locus

Tatjana en Steven Locus - Pint

Wilfried Janssens

Helga en Dirk Janssens - Brynaert

Fien Brynaert

haar kinderen, klein- en achterkleinkinderen

haar schoonzussen, neven, nichten en aanverwanten.

De families Baudelet, Janssens, Dewael en Vandergucht.

Met dank aan Dr. J. De Ridder, haar huisarts.

Rust zacht.

Rouwadres: Fam. Helène Baudelet p/a Rouwcentrum Berni Mertens
Claesplein 17A te 1502 Lembeek
Condoleren kan ook via www.rouwcentrum-mertens.be