



Liefdevol aandenken aan

Mevrouw

† Paula Springael

Weduwe van Emile Lequeue

Geboren te Lembeek op 28 juli 1937 en er thuis
in familiekring heengegaan op 21 oktober 2023.

De familie dankt u voor uw steun, aanwezigheid
en elk teken van medeleven.

Allerliefste mama, mammy,

Hoe moet het nu verder zonder jou?
Ondanks alles wat jij hebt doorstaan,
was je er altijd voor ons,
gedurende al die jaren,
moedig en sterk,
op gelijk welk moment.
Je was onze raadgeefster, onze steun,
ons grote voorbeeld.
En nu, totaal onverwacht
ben je er ineens niet meer.
De mooie herinneringen blijven,
en wij geloven en weten,
dat je ons steeds verder
zal blijven steunen en volgen,
waar je ook bent, voor altijd.

We missen je ...

Crematorium Siesegem te Aalst
woensdag 25 oktober 2023