

Altijd stond je in ons midden,
veel hebben we gelachen, ook wel eens gehuild.
Je hebt nu de aarde voor de hemel geruild.

Na dagen vol bange vragen, is heden rustig ingeslapen



Mevrouw
Paula Springael
Weduwe van Emile Lequeue

Geboren te Lembeek op 28 juli 1937 en er thuis
in familiekring heengegaan op 21 oktober 2023.

Lid Samana Lembeek

Dit melden u bedroefd:

Carina en Patrick Lequeue – Carels

haar kinderen

Michael Carels
Aurélië Carels
Jolien Carels

haar kleinkinderen

Irène en Arthur Springael - Pletinckx

haar zus en schoonbroer

Eric Van Laethem

haar petekind

Elena, Leander en Vinz

haar oogappels

De families Springael, Lequeue en aanverwanten.

Met dank aan Dr. A.M. Wastiels, haar huisarts, evenals de thuisverpleging "PajotZen".

Wij nodigen jullie uit om samen afscheid te nemen van Paula
rond haar asurne, tijdens de afscheidsviering in het **crematorium Siesegem**
te Aalst, Merestraat 169, op **woensdag 25 oktober 2023 om 15 uur.**

Wie Paula graag een laatste groet wil brengen, is welkom in het rouwcentrum Berni Mertens,
Stevens de Waelplein 15A te Lembeek, op dinsdag 24 oktober 2023 van 19 uur tot 19.30 uur.

Samenkomst in het crematorium om 14.45 uur.

Voor altijd in ons hart.

Bloemen noch kransen