



God, Gij zijt liefde
en in die liefde
mag ik nu rusten!

Bedroefd, maar dankbaar om wat zij voor ons en voor zovelen heeft betekend, vertrouwen wij onze geliefde medezuster toe aan de Heer

Zuster Hilde

Marie-Louise Vandebotermet

Dochter van Victor en Victorine Vandebotermet

Zij ontving het leven te Buizingen op 17 mei 1931 en in het 58^{ste} jaar van haar religieus leven bij de Zwartzusters-Augustinessen van Halle, gesterkt door de heilige zalving in het gebed van de kerk en van haar medezusters, werd zij voor eeuwig opgenomen in de vreugde van de Heer te Halle op 11 maart 2024.

Dankbaar om haar leven onder ons, nodigen de Zwartzusters-Augustinessen en de familie Vandebotermet u vriendelijk uit tot gebed en deelname aan de Eucharistievering die zal plaatshebben in de **Sint-Martinusbasiliek** te Halle onder de hoede van Maria, Moeder van Halle op **woensdag 20 maart 2024 om 11 uur**.

Samenkomst en begroeting in de Kapel van de Zwartzusters-Augustinessen, Mgr. Senciestraat 2, te Halle vanaf 10 uur.

Aansluitend leggen wij haar te rusten op het "zusterperk" op de begraafplaats van Halle-centrum

Voor altijd in het hart van haar familie die zij zo genegen was:

(†) Engelbert Vandebotermet – Christine Van Roy,
kinderen, kleinkinderen en achterkleinkinderen

(†) Eduard Denayer – Françoise Vandebotermet,
kinderen en kleinkinderen en achterkleinkinderen

(†) Josée Vandebotermet

Marthe Vandebotermet Zuster Lutgart

Frans Wijns - (†) Germaine Vandebotermet,
kinderen en kleinkinderen

Urbain Troukens – Sis Vandebotermet,
kinderen en kleinkinderen

Wie Zuster Hilde graag een laatste groet wil brengen, is welkom in het rouwcentrum Berni Mertens, Stevens de Waelplein 15A te Lembeek, op zaterdag 16 maart 2024 van 14 uur tot 15 uur.

Bloemen noch kransen

Rouwadres: Fam. Zuster Hilde p/a Rouwcentrum Berni Mertens,
Claesplein 17A, 1502 Lembeek
Condoleren kan ook via www.rouwcentrum-mertens.be