

Denk aan mij terug,  
maar niet in dagen van pijn en verdriet.  
Denk aan mij terug in de stralende zon,  
hoe ik was toen ik alles nog kon.

Na dagen vol bange vragen, is heden van ons heengegaan

Mevrouw

† **Martha Carrijn**  
Weduwe van François Bonnewijn

Geboren te Halle op 6 mei 1932 en er overleden  
in het AZ Sint-Maria op 17 mei 2024.

---

Dankbaar om haar leven onder ons, nodigen wij u  
vriendelijk uit tot gebed en deelname aan de afscheidsviering  
in de **Sint-Jozef en Sint-Franciscuskerk** te Essenbeek  
(Kasteelstraat) op **vrijdag 24 mei 2024 om 10 uur**.

Na de plechtigheid begeleiden we Martha samen  
naar de begraafplaats van Halle, waar zij bijgezet wordt  
in de grafkelder.

Samenkomst en begroeting in de kerk vanaf 9.30 uur.

Dit melden u met droefheid:

Freddy en Danielle Bonnewijn - Vanderheyden  
Danny en Maria Bonnewijn - Velissariou

haar kinderen

Bart en Sophie Vanhoutte - Bonnewijn  
Clara en Ellie

Sammy en Tanja Bonnewijn - Maes  
Douwe en Bjarne

Douglas Bonnewijn  
Kiana en Neo

haar klein- en achterkleinkinderen

Salvatore, Stefania, Francine, Petra Alexiou

kinderen van Maria

De families Carrijn, Bonnewijn, Van Helleputte, De Bosscher.

Met dank aan de thuisverpleging en familiehelp.

**Voor altijd een plaatsje in ons hart.**

Rouwadres: Fam. Martha Carrijn p/a Rouwcentrum Berni Mertens  
Claesplein 17A - 1502 Lembeek  
Condoleren kan ook via [www.rouwcentrum-mertens.be](http://www.rouwcentrum-mertens.be)